



Γεύμας ΑΛΕΞΙΟΥ



Ο Γεώργιος Αλεξίου γεννήθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Αποφοίτησε από το Λύκειο στην Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν για να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Υπηρέτησε την θητεία του στον Ελληνικό στρατό με το βαθμό του Εφεδρου Ανθυπολοχαγού

Φοίτησε στη Σχολή Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στη Heidelberg της Γερμανίας για 2 χρόνια από το 1966 έως το 1967 απ' όπου και αποφοίτησε. Αμέσως μετά εργάστηκε ως Διευθυντής γραφείου για το ξενοδοχείο Hilton στο Dusseldorf της Γερμανίας από το 1970 έως το 1972. Εργάστηκε μετέπειτα ως βοηθός Διευθυντή και επικεφαλής σερβιτόρος στα ξενοδοχεία Savoy και Charring Cross Hotel στο Λονδίνο της Αγγλίας για δυο χρόνια. Ο Γεώργιος έζησε στο Παρίσι για ένα χρόνο και παράλληλα με την εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας συνέχιζε και τις σπουδές του στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Το 1972 μετακόμισε στην Αστόρια της Νέας Υόρκης όπου και ξεκίνησε να εργάζεται στο πολυτελές ξενοδοχείο και εστιατόριο The Maxwell's Plum, στην αρχή ως σερβιτόρος και στη συνέχεια ως Διευθυντής. Το 1982 έγινε ιδιοκτήτης του Μεσιτικού Γραφείου Century 21 Alexiou, μία μεσιτική εταιρεία που εδρεύει στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Το μεσιτικό Γραφείο Century 21 Alexiou έχει αναγνωριστεί ως το πιο γνωστό και επιτυχημένο μεσιτικό γραφείο στην Αστόρια τα τελευταία 32 χρόνια.

Ο Γεώργιος έχει τιμηθεί από την Πολιτική Ένωση Αστόριας, την Ενωμένη Κοινότητα Πολιτικού Οργανισμού, την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, το Διεθνές Kiwanis Club της Αστόριας και Λονγκ Άιλαντ, τη Δημοκρατική Λέσχη Άτλας και πολλούς άλλους οργανισμούς.

Είναι υπεύθυνος σε διάφορους αξιόλογους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και νυν επίτιμου Προέδρου στο Ελληνοαμερικάνικο Σύλλογο Ιδιοκτητών Ακινήτων, νυν Αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Πλατείας Αθηνών, μέλος του Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος του Queens, μέλος του Kiwanis Club καθώς και μέλος πολλών άλλων οργανισμών.

Το 2000 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για την οικογένεια Αλεξίου. Εχασαν την μονάκριβη κόρη τους Μελίνα. Ήταν ένας πικρός και αδιανόητος θάνατος για το απαρηγόρητο ζεύγος.

Ο Γεώργιος αγαπάει τα ταξίδια. Η σύζυγος του Ελπίδα και ο ίδιος έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Αυστραλίας της Χιλής, όλης της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Αλάσκας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής της Ευρώπης του Βορείου και Νοτίου Πόλου. Υψωσε την Ελληνική σημαία στο Deahorse της Αλάσκας που είναι ένα από τα βορειότερα σημεία του κόσμου και στο King George Island της Ανταρκτικής που είναι ένα από τα νοτιότερα σημεία του κόσμου.

Ο Γεώργιος διαμένει μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Εκτός από τη μητρική του γλώσσα ο Γεώργιος μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.

Το αγαπημένο του ρητό είναι απλό: «Η Αμερική υπήρξε καλή για μας. Γι' αυτό πρέπει να της δώσουμε κάτι πίσω».

